

Au Brin de blé

Bessèges : 20 april 2012



Een wandeling in de vallei van de Leuch Chareneuve - Chambon.

*De route is gedeeltelijk bewegwijzerd en te volgen aan de hand van de rood/gele merktekens
Moeilijkheidsgraad: * - afstand ongeveer 7000 stappen = 5,4 km
Hoogteverschil: +/- 30 m
Goede wandelschoenen of zelfs stevige wandelsandalen.*

De Leuch is een bergriivertje dat in de loop van vele duizenden jaren een prachtige loop met schilderachtige valleien heeft uitgesleten in het rotsgesteente. Diepe kloven en mooie meanders maken het tot een van de mooiste korte wandelingen die je hier vlakbij kunt vinden...

De startplaats kun je bereiken via Bessèges > (D17) Peyremale > (D29) Chamboredon. Blijf die weg (D29) volgen tot je het bord "Chareneuve" ziet; parkeer hier de auto want het smalle baantje naar het dorp is enkel bestemd voor de bewoners!

Volg het asfalt weggetje naar beneden tot je aan het brugje in de vallei komt en neem gerust de tijd om de omgeving te bewonderen. Links kun je over de rotsen tot vlak bij de watervalletjes raken om dan vast te stellen dat het eigenlijk een kleine dam is.

Om de wandeling te vervolgen moet je het brugje oversteken en rechts meedraaien in de richting van Chareneuve. Dat dorpje is ook een bezoekje waard, maar de wandeling begint aan een uitstekende rots waar je het merkteken geel/rood ziet gevolgd door een pijl in de richting van Chambon.



Meteen gaat het in stijgende lijn en in de richting van de dam die je zojuist hebt bewondert. Blijf gewoon het pad volgen en geniet van alles wat je onder ogen krijgt...

Wij hebben de wandeling afgestapt na een regenperiode van een aantal dagen en kregen prachtige beelden te zien: een waterval van vele meters breed, stroomversnellingen waar het water over de rotsblokken stroomde, kleinere watervallen van uit de hoogte neervallend water afkomstig van de beboste

hellingen...

Bijna tropische uitzziende hoekjes waar het water tussen de varens en mossen naar beneden drupte...
Snel wegsputtende hagedisachtige diertjes die in rotsspleten verdwenen...
Kleine wilde bos-orchideeën die hun kleurenpracht ten toon spreiden...

Niet te doen wat je allemaal oog voor hebben!

Blijf het soms smalle pad
niets tussen het groen een
Je nadert nu stilaan het dorpje



ziet op die wandeling, maar je moet er wel

volgen tot je in de verte voor jou als uit het kerktoentje ziet opduiken...
Chambon.



Langs een smal pad tussen terrastuintjes aan je rechterkant en de Leuch aan je linker kom je aan in het dorp. Een smalle doorgang brengt je langsheen een paar mooie "maison en pierres" tot op het dorpsplein.

Zoals overal in het zuiden nodigen enkele zitbanken onder platanen uit tot een korte rustpauze, en als je geluk hebt kun je er ook een terrasje meepikken, maar dat moet dan wel in het vakantie seizoen zijn (denken wij) want zelf hebben we nog nooit de kans gehad!

Als je door stapt steek je de brug over en sla meteen rechts af en volg het asfalt baantje langs de rivier. Je krijgt een mooi zicht op een rustiger deel van de rivierloop tot ja aan een volgende barage komt, niet zo hoog als de vorige maar de vallei daarachter is schilderachtig mooi...

Je verlaat hier de rivier en sla links af in de richting van de rijweg iets hogerop.

De wandeling vervolgt hier langs de weg, de D29, in de richting van het startpunt, dus linksaf gaan. Wel een beetje opletten langs de weg want verkeer kan gevaarlijk zijn; gelukkig is het er zelden druk.

Blijf links van de weg stappen zo krijg je nu en dan tussen de bomen door een mooi zicht op de vallei.



Voor je het goed en wel beseft ben je terug op het startpunt!

Helaas is er hier nergens een plaatsje waar je iets kan drinken na een wandeling... het is niet zoals in Vlaanderen dat je op elke hoek een café tegenkomt, er rest jou dus niks anders dan in de auto te stappen en de terugrit aan te vatten.

Op de terugweg is er nog een plaats waar je best eens halt houdt: een prachtig zicht op de diepe vallei in de richting van Peyremale en rechts van de weg, als het in de voorgaande dagen genoeg geregend heeft, een prachtige waterval die zich hier over verschillende tientallen meter, onder de rijbaan door, naar beneden stort: mooi!

En dat was het dan, een korte maar mooie uitstap, en volgens ons een van de mooiste hier vlak in de buurt.

We hopen dat je er net zo van genoten hebt als wijzelf.



Prettige wandeling gewenst,
Pol & Rita.

© Chambres et table d'hôtes Au brin de blé La nouvelle Foussignargues

30160 Bessèges Frankrijk